

Nazi-marsen op cd 'als waarschuwing'

LOUIS CORNELISSE – 01/03/97, 00:00

MIERLO - Het staat op de cd Hitlers Inferno: Deutschland über alles, Die Fahne hoch, Wenn die SS und SA marchiert. Dat alles gelardeerd met toespraken van Hilter en Goebbels. Voer voor neo-nazi's? Het tegendeel is de bedoeling.

Jan van den Wittenboer heeft het beste met de mensheid voor. De 41-jarige Brabander zonder vaste woon- en verblijfplaats ziet dreigende oorlogen waar bijna niemand ze (nog) ziet. Daarom wil hij geen adres, zelfs geen postbus. In Mierlo, waar hij nog het meest wordt gesignaleerd wordt van hem gezegd: 'Hij heeft ze alle vijf wel op een rijtje, maar ze werken in ploegendienst'.

De dolende verkondiger van verschrikkelijk wapengekletter ('als de mensheid weer niet oplet') heeft duizend keer de cd Hitlers Inferno laten drukken. "Die opnamen heb ik van een langspeelplaat. Een hele ouwe, uit 1945", verklaart Van den Wittenboer. "Ik ben jaren bezig geweest om de rechten te krijgen voor mijn bedrijf Audio Rarities, maar die waren niet meer te achterhalen."

Waarom staat er dan op de hoes dat alle rechten toebehoren aan de 'Freistaat Bayern', waar Hitler en zijn nazi's hun oorsprong hadden. Van den Wittenboer: "Beieren heeft toestemming gegeven voor het drukken van de opnamen, als ik ze maar waardig gebruik. Dat doe ik. Dit zijn geluiden ter waarschuwing. Om de discussie op gang te brengen."

Op de cd zijn zoals gezegd marsen uit het derde rijk te horen een toespraak van de Führer in Wenen. Van den Wittenboer ziet in de rede van Hitler in de Oostenrijkse hoofdstad parallelen met het heden. "Let op, tijdens die toespraak in 1939 spreekt hij ook over 'uitbreiding naar het oosten', net als de Navo nu."

Van den Wittenboer heeft de anonieme Amerikaanse commentaarstem van de lp op de cd overgenomen. Die zegt na een onverstaanbare donderspeech van Hitler in Rome: "Dit was Adolf Hitler de man die..." Of na de hymne 'Heil Hitler dir!': "Hoe kunnen die mannen zo vrolijk zingen en spelen, terwijl miljoenen mensen worden vermoord."

Voor wie zijn de inferno-cd's bedoeld? Van den Wittenboer: "Ik heb er al 160 verkocht of verstuurd. Aan betrouwbare mensen, die geen sensatie zoeken. Aan minister Zalm van

financiën, aan een muziekuitgever in Schagen en aan de burgemeester van Mierlo, mevrouw Jacobs.” Inderdaad is op het gemeentehuis van Mierlo de cd binnengekomen. De burgemeester: “Deze man bedoelt het goed. Ik hoop en denk niet dat deze cd furore maakt. Op het gemeentehuis wordt hij in ieder geval niet gedraaid.”

Is Van den Wittenboer niet bang dat het inferno-schijfje toch in verkeerde handen valt en, na het verwijderen van het kritische commentaar de nazigeluiden in 'volle glorie' overblijven? Van den Wittenboer: “Mensen die er misbruik van kunnen maken zijn er zeker. Dit cd'tje is eerlijk, de wereld is slecht”.

